

www.siberia.nu

EXPEDITION SIBERIA 2004

MAP EXPEDITION MEMBERS AIM & PURPOSE DANGER & DIFFICULTIES EQUIPMENT DISPATCHES THE NATIVES WILDLIFE PICTURE

NEW! RECEIVE DISPATCH

[Later dispatches](#) - [Previous dispatches](#)

Latest Dispatch

The youth in Zyryanka

2 Nov 2004 - 17:06

Our apartment in Zyryanka. Today the temperature have risen a bit, only -23°C now. Instead there is a strong and cold southerly wind. The sky's been blue for some days now and there's no sign of more snow yet. Kolyma is still only partly covered with ice, despite the cold. Will it ever freeze?

Written by Johan Ivarsson, 20 years old.

"Why do you want to move from Zyryanka when you've finished school?"

"Because Zyryanka doesn't have a future!"

That was one of the answers that erupted from one of the many questions we bombarded the student's in an English class we visited earlier today.

Most students nodded in agreement.

I have to say that the classroom at the school was well equipped. The usual chalkboard on the wall with its usual white chalks was there. One could read today's date in English at the top left corner of the board.

In front of that, on the catheter, there was a penholder filled with pens and next to those, a heap of educational books were piled up. The student benches, which were placed in the shape of a horseshoe, were normal tables together with simple wooden chairs. At the back of the room, next to the only two windows, there was a wooden shelf crammed with books belonging to the teacher. Every teacher have their own classroom and this one belonged to our friend Herman. The only difference from a typical Swedish classroom was that there weren't any computers around.

The students we visited were only 14 years old and already they had a good command of English. A fact which impressed us very much. These students still have more than three years to go before they can leave

Zyryanka and study somewhere else. One of the first questions we asked was:

"How many of you will stay in Zyryanka when you're through with school here?"

A question which initially was met by silence, than everybody hollered an answer. It seemed like nobody wanted to stay! The reasons were mainly these:

"There's no possibilities here and no jobs."

Others wanted to move because their parents wanted to and one girl in particular wanted to move because she thought it was to cold in

Zyryanka! (By the way, according to Herman, students do not need to go to school when temperatures are below -50°C!)

In one way I can understand why they want to move from Zyryanka and this region. There seems to be very little opportunities for work, a boisterous career or an exiting future, unless they want to stay to work within the coal industry that is. Otherwise, the only possibility to

find a job with a reasonable salary, and a more comfortable living, is

to move away. Which I personally can understand. But, than again, since I am a person who need to live close to nature, I just couldn't handle living in a big city where I wouldn't be able to hunt or fish. Sometimes I wonder, if people, both young and old, here in Zyryanka fully appreciate the fantastic nature that surrounds them? The students all seem pretty surprised when we said it is with the most pristine wilderness in the world. Or maybe it is because they aren't old enough to fully appreciate it yet?

Young people here in Zyryanka have quite a lot in common with young people back home in Sweden. They seem to have the same interests when it comes to what they do in their spare time. They meet with their friends, play games on the computer, listen to music or goes to the disco that is arranged every weekend, to dance and socialize. Many of the problems they're experiencing are also the same as back home.

"What they want do in the future, family problems and girlfriend/boyfriend problems."

This past weekend, for example, we were invited to Violetta and her family for dinner and I got to meet her son, Kirill. He was a 14 year



Meeting with the youth in Zyryanka

old computer interested boy with a dream to move from Zyryanka and become a plastic surgeon. It didn't take long until we were discussing computers and different games, and it turned out that he liked playing exactly the same games as I do (Battlefield 1942, CounterStrike and Delta force) and knew as much as I do about computers.

It is beyond doubt that the young people here in Zyryanka have many obstacles to face ahead of them. As far as I understand, there's no possibilities for higher education, and if any jobs can be found. it often has an unreasonably low salary. Others have parents who have problems with alcohol and even here in Zyryanka, sadly enough, far away from any of the big cities, there is problems with drugs. But at the same time they definitely have far more possibilities than I had ever believed before I came here. Most of them seem to live with a stable and loving family in a warm apartment with hot water and electricity. They have their own computer with the possibility to hook up on the internet and many seem to have the possibility to go away to study.

It seems like few of them will come back after they graduated at another school, most of them will stay in the cities and try to make their dreams come true.

I wish them all the luck!

Ungdomen i Zyryanka

I vår lägenhet i Zyryanka.

Lite varmare idag, bara -23°C nu! Istället blåser det en hård vind från syd. Himlen har varit blå de senaste dagarna nu och visar inga tecken på att de skulle komma mer snö än. Kolyma är fortfarande bara delvis isbelagd, trots kylan. Kommer den överhuvudtaget att fryska helt?

Skrivet av Johan Ivarsson

"Varför vill du lämna Zyryanka när du är klar i skolan här?", frågade vi.

"Därför att Zyryanka har ingen framtid"

Det var svaret vi fick på en av många frågor som vi bombarderade eleverna i Engelskaklassen som vi besökte tidigare idag med.

Klassrummet i skolan i Zyryanka var väl utrustat. Där fanns den självklara griffeltavlan med sina vita kritor, framför den, på katedern, fanns ett välfyllt pennställ och bredvid låg böcker staplade i en hög. Bänkarna, som var hopställda som en hästsko, var vanliga bord med enkla stolar i trä att sitta på. Längst bak i rummet mot väggen och bredvid de två fönstren fanns en välfylld bokhylla i trä. Högst uppe i det vänstra hörnet på tavlan kunde man läsa dagens datum, skrivet på engelska. För varje lärare hade sitt eget klassrum och det vi befann oss i tillhörde våran, engelskläraren Herman. Den enda markanta skillnaden mot ett typiskt svenskt klassrum var avsaknaden av datorer.

Eleverna i klassen som vi besökte var 14 år och redan väldigt duktiga på engelska, vilket gjorde oss väldigt imponerade. De har fortfarande tre år kvar i skolan här i Zyryanka innan de kan flytta och studera på annat håll. För när vi ställde frågan om det var någon som kommer att stanna i Zyryanka så var det knappt. Ingen vill vara kvar! Orsakerna är många men ett återkommande svar var, "Det finns inga möjligheter här, inga jobb bara problem." Andra vill flytta därför att deras föräldrar vill och en flicka vill flytta därför att hon tycker att det är för kallt! (Föresten, enligt Herman så behöver eleverna inte gå till skolan när det är kallare än -50°C!)

Jag kan å ena sidan förstå varför de vill flytta från Zyryanka och det här området. Här finns inte många möjligheter till varken arbete, karriär eller framtid, om de nu inte vill stanna och jobba inom kolindustrin vill säga. För de som vill skaffa en bra utbildning och ha möjlighet till ett jobb med skaplig lön så finns det bara en lösning, att flytta. Å andra sidan är jag själv en fritidsmänniska som inte skulle stå ut med att bo i en stad där mina möjligheter till jakt och fiske skulle vara obefintliga, vilket gör att jag inte riktigt kan förstå att de vill lämna denna natur och alla dessa möjligheter till vildmarksliv som finns här. Även om nästan alla har växt upp inom familjer med traditioner inom jakt och fiske och som ägnat stor del av sin uppväxt till att vara ute i vildmarken, så verkar det inte vara något som de tänker på. Kanske de inte har samma intressen som jag eller så kanske det inte har blivit gamla nog att uppskatta de möjligheter som finns.

Ungdomarna här i Zyryanka har mycket gemensamt med ungdomar i Sverige, ja över hela världen ska sägas. Det verkar ha samma intressen när det gäller deras fritid då de träffar kompisar, spelar dataspel, lyssnar på musik eller går och dansar på det diskot som arrangeras varje helg.

Många av problemen och tankarna de har är samma som hemma: angående flickvän/pojkvän, vänner, skolan, vad ska de göra i framtiden. De ämnen de läser i skolan är även de samma som hemma: matte, engelska, geografi, historia med mera.

Det finns mycket som är lika! Till exempel när vi i helgen var bjudna till middag hos Violetta och hennes familj så fick jag träffa hennes son Kirill, en 14 årig och dataintresserad kille med drömmar om att flytta

från Zyryanka och bli plastkirurg. Det tog inte lång tid innan vi var inne i en livlig diskussion angående spel och datorer och det visade sig att han spelade precis samma spel som jag gör hemma (Battlefield 1942, CounterStrike och Delta Force) och visste precis lika mycket om datorer som jag.

Att det finns många problem för ungdomar i Zyryanka går inte att komma från. Här finns, så vitt jag vet, inga möjligheter till en högre utbildning, de jobb som finns har oftast väldigt låga löner, en del har föräldrar som är alkoholister och tyvärr finns även här i Zyryanka, långt bort från storstäderna, problem med droger. Samtidigt så finns det mer möjligheter än jag trodde innan jag kom hit. De flesta bor i en varm lägenhet med varmvatten och el, har en egen dator med internet och alla verkar ha möjligheten att få åka iväg och studera.

Några få kommer säkerligen att komma tillbaka efter det att de studerat färdigt, men många kommer att stanna i städerna för att försöka förverkliga sina drömmar!

Jag önskar dem lycka till!

Expedition Tracking Center

[CLICK MAP TO ZOOM]



Previous Dispatches

Violetta and her son Krilli

It is Sunday the 31st of October, temperature is -31°C and it's sunny in Zyryanka. But the last three days have been freezing cold and every time we've ventured outside, our eyebrows, eyelashes, cheek



What do people in Zyryanka do on their free time?

It's the 26th of October, temperature is -23°C at midday, it's overcast and a slight, but icy cold wind from the north and we're huddling up in our apartment wondering how we're going to be able to go



Rat hunting 26 Oct - 20:33

Our apartment in Zyryanka, -25°C but sunny and no wind

Written by Johan Ivarsson

When I looked at the thermometer this morning it showed -25°C, the lowest temperature so far during t



SEARCH

