

[www.siberia.nu](http://www.siberia.nu)

# EXPEDITION SIBERIA 2005

MAP EXPEDITION MEMBERS AIM & PURPOSE DANGER & DIFFICULTIES EQUIPMENT DISPATCHES THE NATIVES WILDLIFE PICTURE

NEW! RECEIVE DISPATCH

[Later dispatches](#) - [Previous dispatches](#)

## Latest Dispatch

### The return trip from Ambarchik to Chersky

24 Apr, 05 - 17:48

GPS-pos: N68°47' / E161°22' / Alt: 23 M

We're back in Chersky. Spring has arrived, it is sunny and it is dripping from rooftops and winter roads have turned muddy. It is Sunday the 24th of April and we're in the middle of packing all our gear together, ready to leave on Tuesday for Yakutsk.

I just experience emptiness right now. I feel run down, slightly miserable and somewhat somber. I feel totally drained of all my energy. After having spent almost 10 months, fully concentrated, suddenly it is all over. Just like that. I know from experience, this mood will stay until I once again meet my loved ones. And, I cannot forget how stunningly beautiful Ambarchik was!

Well, I guess, the return trip have something to do with this feeling of lowness.

We didn't even have a chance to open our eyes the morning after our little triumph, before we heard snowmobiles approaching our camp on the ice. It was our friends from Chersky, Grigorij, the Chukchi, Vitaly the Yakut, our translator, Arkady, the Even, and they had brought along the Ukrainian Valodja, a legendary hunter of the region. They were all somewhat under the influence of alcohol. Arkady, the Even, even managed to headbutt me badly when we warmly greeted each other. Anyhow, plenty of vodka appeared from nowhere and we all managed to fit into our little tent, where we dined on straganina, bread and reindeer meat. The customary speeches where held in between toasts and tales of hunting from Valodjas career.

We set off on our return journey at 9 a.m. by snowmobile, making our way over the incredibly bumpy tundra, which was full of sastrugi. If we had flown a little higher, I am sure we would have needed a flying license. It turned out to be a real nightmare trip which took 15 hours. A mere 130 km:s. It took such a long time even if we traveled at full speed all the time. You see, a Siberian doesn't slow down even if a big sastrugi turns up in his way, he just crashes straight into it and hope for the best. The main reason it took such a long time was due to that we stopped every half an hour to honor somebody with a glass of vodka. Each. We toasted everything from Lenin's birthday to the invention of better spare parts for the Russian buran. And it felt like we visited every hunter in this vast area for another glass of vodka. We also visited two gulags, three graveyards and we even made our way up a mountain to visit a Chukchi reindeer camp where we were served a local delicacy - fried reindeer brain. Very tasty! We arrived in Chersky 2.30 a.m. and fell a sleep exhausted a few hours later. Conclusion, this return trip was both a terrible and fantastic. How very Siberian!

If all turns out well, e.g. the airstrip doesn't melt away, since it is located on the ice of the Kolyma, we will leave on Tuesday.

A big press conference in Moscow is coming up. It will take place at the Swedish Embassy Thursday the 28th at 5 p.m. Press conferences in Stockholm, London and New York is also planned.

We will keep reporting until we step of the plane in Stockholm!

---

Tillbaka i Cherskii, vårväder, soligt och skönt, det droppar från taken och vintervägarna har blivit leriga. Det är söndagen den 24 april och vi håller på att packa ihop alla grejer för avgång till Jakutsk på tisdag.

#### Återfärden från Ambarchik

Jag känner mig bara tom just nu. Utmattad, nedstämd och fundersam. Jag känner mig uttömd på all energi. Nästan 10 månaders centring av alla krafter och så, helt plötsligt tar det bara slut. Den stora glädjen återvänder först när man åter möter sina nära och kära. Jag vet det av erfarenhet. Och jag kan inte glömma hur sagolikt vackert det var runt Ambarchik!

Ja, kanske utmattningen också har med återfärden att göra. Så typiskt sibirisk!



Being picked up at Ambarchik Bay

Vi hann knappt öppna ögonen efter vår stora triumf, förrän vi hörde skotrar komma. Det var våra vänner tjuktjern Grigorij, jakuten Vitaly, den svenska tolken Arkady och med sig hade de en i trakten legendarisk jägare, ukrainaren Valodja. De var rejält fulla dagen till ära. Guiden Arkady lyckades dessutom skalla mig så att jag såg stjärnor när vi hälsade varmt på varandra. Vodkaflaskor kom fram och vi trängde oss in allihop i vårt lilla tält, skålade, åt straganina, bröd och renkött. De sedvanliga talen hölls till vår ära emellan Valodjas jaktsnack och suparna.

Klockan nio drog vi iväg på skoter över den osannolikt hoppiga tundran, rakt över alla sastrugis och hade vi flugit lite högre, hade vi fått ansöka om flyglisans. Det var en enda mardrömsfärd som tog hela 15 timmar att avverka. 13 mil. Det trots att de körde maxfart hela tiden, för en sibirier han tar ut allt av sina maskiner. Denne stannar inte till för att det är en halv meter hög sastrugi framför sig, nä, sibiriern kör bara rakt på och hoppas på det bästa! Att det tog så lång tid, berodde på att vi stannade varje halvtimme för att skåla till någonting. Bland annat Lenins födelsedag, naturens alla gudar (och de är många, om man har så många nationaliteter med sig!), vår färd, deras färd, bra jakt och världens alla fläktremmar. Och att vi besökte varje jägare i området, två gulager, två monument, tre gravgårdar och även hann med en färd till ett gång ren herdar på tundran, där vi bjöds på en mycket välvsmakande lokal delikatess i deras kåta- stekt renhjärna. Halv tre på morgonen hoppade vi in i Cherskii och vi somnade några timmar senare av utmattning. En hemsk och fantastisk resa, allt i ett. Typiskt sibirisk!

Om allt går väl, det vill säga att inte den här rådande vårvärmen fortsätter, så skall vi kunna flyga hem på tisdag. Problemet är att sista planet går just nu, för sedan anses landningsbanan för osäker. Eftersom den ligger på Kolymas is.

Nu väntar en stor presskonferens i Moskva, på Svenska Ambassaden, torsdagen den 28:e, klockan 17.00. Samma dag visas ett inslag härifrån i SVT:s Gokväll, klockan 18.15 i TV 2.

Därefter är det presskonferens i Stockholm. Tidpunkt och plats ej riktigt klar. Men vi sitter i SVT:s Morgonsoffa den 2:a maj. Så följer presskonferenser i London och New York.

Vi fortsätter att rapportera härifrån fram tills dess!

## Expedition Tracking Center

[CLICK MAP TO ZOOM]



## Previous Dispatches

### **We made it - we're in Ambarchik Bay! 22 Apr, 05 - 24:40**

We skied into Ambarchik Bay yesterday, the 21st of April, after skiing 13 km:s with a hard southerly wind. Ambarchik Bay is our goalline! We pitched our tent for the last time at N 69° 38'04.8 and E 16



### **Freedom 19 Apr, 05 - 22:36**

It's been 5°F during the day plus a 6 m/s freezing northerly from the Pole, this Tuesday the 19th of April. The time is 21.56 when I start writing the English version of today's dispatch, half an hour



### **Serious thoughts regarding the North Pole when our goal at Ambarchik Bay is only 80 kms away! 17 Apr, 05 - 22:25**

-13°F at 6 a.m. 23°F during midday. It's been a sunny day plagued by a cold northerly wind, this Sunday the 17th of April. We've entered our 10th month of travelling and we've pitched our camp on the



SEARCH



Powered by CONTACT 3 expedition software