

www.siberia.nu

EXPEDITION SIBERIA 2004

MAP EXPEDITION MEMBERS AIM & PURPOSE DANGER & DIFFICULTIES EQUIPMENT DISPATCHES THE NATIVES WILDLIFE PICTURE

[NEW!](#) RECEIVE DISPATCH

[Later dispatches](#) -

Latest Dispatch

Magadan – Tired but very satisfied with the situation

23 Jul, 04

A dispatch from Johan Ivarsson:

Will this tiredness never pass? I am starting to get irritated over the fact that we wake up at 5 am every morning and find it is impossible to go back to sleep. I would never have believed that it would be this hard to adjust to the time difference. Even though we've been able to add on a couple more hours every night since arriving, we are still knackered during the days. For example: Until we came here we had planned to study Russian for 6(!) hours every day. As it is right now, we can hardly manage three hours without the letters floating together or that we start nodding off. Despite this we have succeeded to learn quite a lot, and from my point of view, russian is far more easier than I had expected.

Today we made a interesting visit to the town museum here in Magadan. Very interesting regarding the horrible era of gulags- koncentrationcamps- in the Magadan and Kolyma and the terrible things that happened during that time. The museum also contained exhibitions about the present Magadan and what makes the town tick. For me, the highlight of the visit was the reaction we experienced from our guide when he realized that we are going to follow the Kolyma river by canoe and skis. He got quiet for a second and then he started to laugh out loud. When he had calmed down he started to mumble something in Russian that probably meant something like "idiots", "suicide". His reaction is very interesting since we still haven't come across anyone, with some knowledge of the area, that believes we will make our trip until the end of Kolyma. There negative reaction due to the cold and the extreme environment. We are, of course, convinced of the opposite ourselves.

Even if this tiredness is not what I had expected, I'm very satisfied with the situation to be here and to be a part of this adventure. An adventure that have just started and that I'm convinced will be an experience for life.

23/7 2004, Magadan – Trött men väldigt nöjd med situationen

Skriven av Johan Ivarsson:

Kommer tröttheten aldrig att gå över? Det börjar bli skapligt irriterande att vakna klockan 5 varje morgon och inte kunna somna om. Att det skulle vara så här svårt att ställa om sig tidsmässigt hade jag aldrig kunnat tro. Även om vi sover ett par timmar längre varje dag verkar vi fortfarande vara lika trötta hela tiden. Vi hade från början planerat att läsa ryska sex (!) timmar varje dag. Som det är nu klarar vi knappat av tre timmar utan att bokstäverna flyter ihop eller att vi håller på att somnar framför böckerna. Trots detta har vi lyckats lära oss skapligt mycket och ur min egen synvinkel är språket mycket lättare än jag trodde från början.

Idag gjorde vi ett intressant besök på ett museum här i Magadan. Väldigt intressant angående de ökända gulagerna och alla dess hemskheter i Magadan och Kolyma regionen. Även utställningar som visade hur dagens Magadan ser ut, vad



Sign at the museum about the Kolyma gulags



Guided tour at the Magadan museum

som finns kvar sedan förr och vad som är nytt. Men höjdpunkten under besöket var nog ändå reaktionen när vi berättade för vår guide att vi ska bege oss iväg och följa Kolyma med kanot och skidor. Han blev tyst en kort sekund innan han började gapskratta. När han lugnat ner sig något mumlade han något på ryska som vi själva närmast kunde förstå som idioti eller självmord. Detta är väldigt intressant eftersom vi hit intill inte träffat någon, som är bekant med området, som tror att vi kommer att klara av turen längs floden. Detta tack vare den stränga kylan och de extrema förhållanden som finns längs floden. Själva är vi dock till fullo övertygade om motsatsen.

Även om tröttheten är krävande är jag väldigt nöjd med situationen att få vara här och få vara delaktig i detta äventyr. Ett äventyr som precis har börjat och som jag är övertygad kommer att bli en upplevelse för livet.

Expedition Tracking Center

[CLICK MAP TO ZOOM]



Previous Dispatches

[The Arctic Institute, Magadan, E 375474 N 6607742](#) 22 Jul, 04

We had our first Russian lesson today. It went better than we had thought in advance. We can now greet these nice people without insulting them, but we still behave as deaf and dumb when they continue



[Magadan, the Russian Far East](#) 21 Jul, 04

First reflexion of the Russian Far East -(which could be totally wrong, which in most cases it seems to be!)
No doubt about it, we've arrived at the end of the world!



One can only fly int



[Moscow, lots of impressions, nice people but far too much stress](#) 18 Jul, 04

Written by Johan Ivarsson:

Russia is so much more than I could ever have expected. It's the people and the hospitality among everyone that I refer to. My idea about Russia and its people befo

SEARCH



Powered by CONTACT 3 expedition software